

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Soms moet je vragen stellen

“Vragen kunnen heel erg belangrijk zijn omdat ze je tot bepaalde ideeën brengen die anders nooit aan de orde komen. Het is door de vraagvorm dat de mogelijkheid geschapen wordt om een bepaald idee in je leven binnen te brengen.

Het is werkelijk zo dat bepaalde ideeën als het ware boven jou hangen te zweven en bijna binnen handbereik zijn, maar als jij geen vragen stelt, kan je ze niet in je hoofd en in je hart binnenhalen. Bepaalde ideeën kunnen dus aanwezig zijn zonder dat je ze kan vatten, enkel omdat je niet eerst de vraag hebt gesteld.

Je moet de vraag kunnen voelen in jezelf en ze kunnen uitdrukken, want door die vraag te stellen ontstaat de mogelijkheid dat je het idee kan vatten en dan later kan verwoorden.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 6: ‘Vragen stellen over je eigen leven’) © Mayil.com